

Nieuwsbrief voor Binnenvaart-, Circus- en Kermisgemeenschap

Christoffel Nieuws

Nummer 26 - 19 december 2019 - Jaargang 4



Kerstbijlage 2019



Van de redactie

In deze Kersteditie van de Christoffel Nieuwsbrief nr. 26 van dit jaar – het nieuws Magazine voor binnenvaart-, circus- en kermisgemeenschap – vindt u het reguliere nieuws, de diverse kerstwensen en in de kerstspecial artikelen van diverse mensen, organisaties en bedrijven die met het KSCC en de parochie verbonden zijn.

Aan de schrijvers en columnisten ervan onze hartelijke dank.

Ook willen wij onze adverteerders en hartelijk dankzeggen voor de advertenties die zij plaatsen in Christoffel Nieuws, hiermee ondersteunt u onze parochie en het geeft de vele vrijwilligers, medewerkers, directie, pastorale team en het bestuur een extra stimulans om zich met veel energie in te zetten voor het welzijn in de binnenvaart-, circus- en kermisgemeenschap. Ook dank aan hen die ons sponsoren.

Wat heeft u allemaal kunnen lezen? Een kleine terugblik over het afgelopen jaar.

- Bijzondere eucharistievieringen in pistes en op kermislocaties maar ook in ons parochiecentrum in Nijmegen a/b van Jos Vranken.
- Feestelijke doop en inzegeningen van schepen en kermisattracties.
- Oecumenische viering circusfestival Monaco waarin een 25-tal christelijke kerkgemeenschappen vertegenwoordigd zijn op 21 januari.
- Don Bosco viering op 27 januari parochiecentrum Nijmegen m.m.v. Gerald Stoker
- Terugblik op de jaarvergaderingen van de ECA, de FMC, EN-TE en FORUM.
- Uitslag van onze Christoffel Nieuwsbrief enquête.



- Terugblik op onze Telematicadag 2018 met de 10^e Binnenvaart Telematica Award
- Benoeming van onze nieuwe referent Mgr. H. Smeets, bisschop van Roermond
- Vastenactie met onze projecten van Broeders Willy Leensen in Java, Kees Smeele in Congo, Wim Boksenbelt in Haïti en mevr. Pam van den Beld in Sri Lanka.
- PWA-vakantie vaarreis voor zieken.
- Binnenvaartdagen Zwijndrecht.
- en nog veel meer. U kunt dit allemaal terugvinden in ons archief: [Klik hier voor het archief.](#)

De redactie heeft veel zorg besteed aan deze kerstspecial. Wij hopen dat u ook in deze toch weer drukke tijd de rust kunt vinden de nieuwsbrief te lezen. Heeft u vragen en/of opmerkingen, laat het ons weten.

Wij wensen u allen een zalig kerstfeest en zegen en gezondheid in 2020 en nog heel veel jaren.

Redactie Christoffel Nieuwsbrief





Klik hiernaast op een tegel of hieronder op een titel en u kunt direct het artikel lezen. Klik u linksboven in de paarse balk dan gaat u weer terug naar pagina 1.

Verdere inhoud:

	Pag:
Van de redactie	2
Zalig kerstfeest	4
Kerkkoor en Waalkanters	5
Helpdesk en de hulpvragen antwoord geven	6
Kerstreis naar Essen - fotoverslag	7
Ik haat de witte kerst	8
Kerstwensen	9
Dromen van geluk	10
Groeten van Kees Smeele en Willie Leensen	11
Vijfdaagse busreis naar Noord-Holland	12
Alweer de laatste maand van het jaar 2019	13
Kerstwensen	14
Kerstwensen van zuster Vincentia/bloemschikgroep/Soos met	15
Kerstwens LOVT	16
Kerstwens LOVK	17
Een sterke binnenvaart	18
Kerstwensen	19
Kerstgroet van Tonny	20
Binnenvaartsoos Zwijndrecht	21
Beste lezer, hooggeëerd publiek	22
Waalhaven bericht van NNP	23
In een vereniging van onderuit bedienen	24
Kerstversiering op kerschip - fotoverslag	25



Over het schilderij op de voorpagina:

Dit werk is ook bekend als de Mystieke Geboorte. Maria, de os en de ezel waken over het kindje terwijl Jozef slaapt. De drie knielende mannen links zijn de Drie Wijzen uit het Oosten, te herkennen aan hun lange gewaden. Knielend rechts de herders, met bescheidener en kortere kleding.

De geboorte van Christus tempura op doek (1500)

Door: Sandro Botticelli ca. 1445 - 1510





Zalige kerst en gelukkig nieuwjaar

Het is bijna traditie geworden, dat ik een bijdrage mag leveren aan de extra Christoffel Kerstspecial. Een traditie die hoort bij deze tijd van het jaar, waarin we terugblikken op de maanden die achter ons liggen. En vooruit kijken naar het samenzijn met familie en vrienden tijdens Kerst en Oud en Nieuw.



Tradities zijn er niet voor niets. Ze creëren speciale momenten die je je blijft herinneren en je het gevoel geven ergens bij te horen. Tradities, zoals samen tijd doorbrengen met de feestdagen, versterken de band die mensen met elkaar hebben. Voor families die rondreizen en –trekken heeft de traditie van Kerst en Oud en Nieuw een extra dimensie. U heeft niet zoveel momenten in het jaar om samen te kunnen zijn. Dus voor u zijn de feestdagen bij uitstek momenten om te koesteren. Om ervaringen te delen en van elkaars gezelschap te genieten. Ook dit jaar vind ik het belangrijk om mijn waardering uit te spreken voor de rol die het K.S.C.C. al tientallen jaren vervult voor deze gezinnen. U biedt hen de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, om nieuws uit te wisselen en ervaringen te delen. Samenzijn staat centraal in alles wat u doet. Uw motto van dit jaar 'Met hand in hand komt veel tot stand' spreekt boekdelen! Iedereen is welkom in uw centrum, ongeacht waar men vandaan komt of welke levensovertuiging men heeft. Vanaf deze plek wil ik ook alle vrijwilligers bedanken die al jaren zorgen voor alle feesten, vieringen en andere activiteiten waar bezoekers aan kunnen meedoen. Laten we deze traditie nog lang in ere houden. Ik wens u allen zalig kerstmis en een gelukkig nieuwjaar!

Hubert Bruls, burgemeester Nijmegen



DE GOFFERTWEIDE IN NIJMEGEN

(Slotenmaker de Bruineweg 268)

Woensdag 25 december

AANVANG: 10.30 UUR

Toegang gratis

Celebrant: aalmoezenier Bernhard van Welzenes sdb

Met medewerking van:

Sylvia Greve - Peters (zang)



Ingeborg Hubens (piano)



KSCC Kerkkoor met De Waalkanters o.l.v. Gerard Verschuren



en artiesten van de familie Freiwald





't Kerkkoor en de Waalkanters

De overeenkomst van beide koren ligt in het feit dat zingen het doel is.

De een voor wat serieuze maar wel mooie muziek en de ander voor luchtige en meezing muziek. Het ene vereist daarom meer ernst en oplettendheid en inzet dan het andere. Wel fijn dat nog zoveel mensen uit onze schippersgemeenschap zich interesseren voor deze manier van ontspanning en inzet en er gebruik van maken.

Het is ook goed om op deze manier bezig te zijn, ook voor je lichaam, en mede door op een juiste manier te ademen en te zingen. Het is een verantwoorde hobby die ook nog eens een goed doel kan dienen. Bedankt, koorleden voor jullie inzet en komst en laten we dankbaar gebruik blijven maken van de ons aangeboden mogelijkheid zoals de ruimte, warmte en licht etc. Want dat is niet overal zo vanzelfsprekend te krijgen! Hiermee doel ik een beetje op de Waalkanters.

Ik hoop nog lang door te kunnen gaan met onze gezangen. Helaas hebben we ook dit jaar weer van enkele koorleden afscheid moeten nemen in verband met overlijden.



KSCC Kerkkoor



Wel goed dat we in de uitvaartdienst aan boord hebben mogen zingen.

Dan nog even dit: mocht je graag bij een van de koren eens mee willen doen en kijken of het bevalt, meld je dan aan bij ondergetekende en vraag informatie!

Laten we deze kersttijd gebruiken om ons te bezinnen over goede en kwade dingen om ons heen.

Ik wens iedereen hele mooie en gezegende Kersttijd en een mooie jaarwisseling vol goede plannen voor het nieuwe jaar.



Koor De Waalkanters op dagtocht

P.S. de Waalkanters vierden dit jaar 10 jaar jubileum met 'n mooie dagtocht met bus, boot en lunch. 't Kerkkoor was dit jaar 43 jaar oud! Gevierd met een lekker etentje.

Namens: de voorzitter/dirigent

Gerard Verschuren



Helpdesk en aan hulpvragen antwoord geven

Gezinsbijdrage voor het pastorale en sociale werk

Er kan worden gezegd dat we in een welvarend deel van Europa mogen verblijven en ook dat we op de schaal van welbevinden goed scoren. 'We zijn gelukkig'. Dat moet houvast bieden voor een stabiele en gedegen omgeving voor een ieder. Maar, voor zover dat tot de mogelijkheden behoort, mag iedereen haar of zijn welzijn zelf verzorgen en invullen. En dat is niet eenvoudig in een wereld die bijna op elk moment probeert je te overhalen een bepaalde afslag in te slaan die leidt tot een weg, die je eigenlijk niet had gewild, of waarvan je ooit hebt gedacht dat dat een goede was. Dan is wanorde of te weinig aandacht voor de gezondheid binnen handbereik.

Eenvoudig is het niet om altijd maar weer zelf te kunnen bepalen welke beslissing tot de gewenste stabiliteit en rust voert. Zo zijn al zeker vijftientig jaar voorlichtingscampagnes over het roken geweest, maar niet bij iedereen komt de boodschap aan. Verzwakking van de luchtwegen en de longen is een mogelijk gevolg. Veel mensen kunnen de uitdagingen van het geldspel niet weerstaan en raken er ongemerkt verslaafd aan.

En wie een tijdlang de nieuwsfeiten volgt raakt al snel onder de indruk van de massale hulpvraag. Gezinnen met grote financiële problemen, jongeren die door allerlei omstandigheden nog nauwelijks een thuis vinden en een eigen weg gaan, er moet veel intensiever en ook in een vroeg stadium worden gewerkt aan voorkoming van crimi-



naliteit. Mensen kunnen pech hebben met hun gezondheid, maar verdovende middelen en alcoholische drank zijn zelden een goed medicijn. Geestelijke spanning kan leiden tot ongemakken in het dagelijkse leven en werken.



Is preventie op diverse terreinen zoals hier een aantal is genoemd aanwezig en realiseerbaar? Een wisselwerking in informatiesfeer blijft noodzakelijk, maar stelt een ieder zich ontvankelijk op? Is de groep mensen die hulp wil en kan bieden nog wel groot genoeg? Een voorbeeld is het pleeggezin. Door maatschappelijke ontwikkelingen zijn er heel veel mensen die alleen wonen en in veel gevallen werken de twee hoofdbewoners. Contacten en vriendschappen lijken minder langdurig te zijn. Bovendien moeten er ook een bepaalde kennis en kunde zijn om mensen en om jongeren te begeleiden. Het is meer dan een thuis bieden. En dan hebben we het over samen dragen,





over persoonlijk contact, over een luisterend oor en over een hand die steun geeft. Gedrag van mensen is uniek en o zo bepalend voor de invulling van het leven en vaak ook voor de omgeving. Sterk maken en weerstand geven zijn van essentieel belang, maar er voor openstaan is dan ook wel essentieel.

Het K.S.C.C.-Schippercentrum en het pastoraat voor mensen uit de binnenvaart, kermis- en circuswereld zijn de plaatsen waar in ontmoetingen mensen zich gesteund mogen weten door het uitwisselen van ervaringen en door het opdoen van handige wettenswaardigheden. In principe zijn heel veel personen zelfredzaam, maar soms is een nieuwe inspiratie nodig om met een rechte rug weer verder te gaan.

Omdat niet alle activiteiten van het pastoraat zonder financiële bijdrage kunnen plaatsvinden wordt u tussentijds gevraagd een steentje bij te dragen. Een thuis voor velen moet dan mogelijk blijven, voor hen die een steuntje kunnen gebruiken, maar ook voor hen die kracht putten uit de ontmoeting.

Allen een waardig Kerstfeest en voor 2020 veel geluk gewenst

namens de werkgroep Gezinsbijdrage

Henry Mooren

Op andere tijdstippen in het jaar wordt u benaderd om steun te geven aan het vele pastorale werk voor de mensen in de binnenvaart en in de kermis- en circuswereld binnen en buiten Nederland. Uiteraard staat het vrij om ook nu een (extra) schenking te doen. De bankrekeningnummers staan in de reguliere sectie van deze Christoffel Nieuwsbrief.



Kerstreis naar Essen

Op woensdag 11 december vertrok een bus vol enthousiaste deelnemers naar de kerstmarkt in Essen. Vrolijk uitgezwaaid door de aalmoezenier en de mannen die de kerstversiering op het kerkschip in Nijmegen gaan aanbrenge. Cora Peperkamp, die de reis jaarlijks organiseert, had er weer een mooie dag van gemaakt.

Foto's door: Leidy Janssen, Mia Janssen en Petra Jansen

Bekijk alle foto's [op onze website](#).





Ik haat een witte kerst

Door Hans Jacobs

Je ziet ze voorbij komen, die gezinnen op weg naar de Nachtmis. Chique en warm in de mooiste garderobes uitgedost wandelend naar de hoogmis aller feesten: Kerstmis.

Eén lange rij met blijde, verwachtingsvolle harten die zich gaan laven aan het hoogtijfeest.

Behalve wij, achter de beslagen ramen.

Ja hoor, ga maar lekker zingen in die wolk van wierook aan de voet van de kerststal, het voltallige koor, het orgel dat juicht, witte kazuifels: "Stille Nacht, Heilige Nacht".

Maar niet voor ons. Bij ons géén zalig Kerstfeest en "Komt Allen tezamen.."

Wat hadden ook wij graag in die nachtmis gezeten, van de wierook gesnoven.

Maar ons gezin loopt mank.

Ons pap is er niet bij.

Hij is weg.



Niet boos weggelopen of zoiets, maar juist om die daar buiten veilig naar de mis te brengen en daarna weer even veilig thuis af te leveren bij de worstenbroodjes en Glühwein. Bijna de hele heilige kerstnacht is ons pap samen met twee andere mannen op pad om de wegen sneeuwvrij te maken en de gladheid plat te leggen door er zout en zand over de strooien. Niet zoals vandaag in

een warme wagen, maar open en bloot in de vrieskou achterop de kale achterbak strooien met de schop.

Kerstmis anno toen, een dikke zestig jaar geleden.

"I am dreaming of een white Christmas"....Me hoela. Een witte kerst kan ons gestolen worden. Geen droom: waar de rest van het dorp weken op had gehoopt, is voor ons een nachtmerrie.

Tegen drie uur 's nachts, als de kaarsjes in de bomen al lang gedoofd zijn, komen ze thuis. Drie totaal verkleumde en dodelijk vermoeide mannen ploffen op de keukenstoelen. Onze Kerstmis kan beginnen: warme soep, overheerlijke worstenbroodjes.

Niet in het chique pak, maar in de blauwe overall. Het was weer een veilige kerst.



Scheepslading strooizout in de Kampense haven

En als de kranten de dag na Kerstmis groot koppen: 'Veilige witte Kerst door Huub en zijn mannen', gloeit het trotse jongenshart. Huub dat is mijne pap.

Dat is ondanks de sneeuw is ons kerstfeest toch een beetje warm.

En nu: dit 60 jaar later zou ik best (sorry pap) een mooie witte kerst willen hebben om dan Eerste Kerstdag door de witte Nijmeegse Goffertwei te lopen op weg naar de Herdersmis in het wintercircus Freiwald. Lijkt me zalig.





Voor alle vrienden en bekenden, fijne en gezellige feestdagen en een voorspoedig, gelukkig en gezond 2020.

Cora Peperkamp.

Mooie warme en gezellige feestdagen en een voorspoedig 2020 voor alle familieleden, bekenden en vrienden van **Johanna Strijp en John van Oijen.**

Kees wenst alle vrienden, kennissen en bekenden, prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2020.

Kees Lagarde.

Wij wensen familie, vrienden en bekenden: Fijne Kerstdagen en alle goeds in 2020.

Henk en Annie Lischer.

Wij wensen familie, vrienden en bekenden fijne feestdagen en een voorspoedig 2020.

Piet en Maria Rutjes.

Riek wenst alle vrienden en bekenden, fijne feestdagen en een goed en gezond 2020.

Riek Kuijten-Joosten.

Ik wens alle vrienden en bekenden, fijne feestdagen, eengoede gezondheid en bergen van geluk in 2020.

Lies Brevoord.

Hele fijne feestdagen en de alle beste wensen voor 2020.

Tonny van Megen.

Grada Witjes wenst iedereen hele fijne en sfeervolle feestdagen en alle goeds voor 2020.

Grada Witjes.



Dromen van geluk



Ons kersthema van dit jaar. Zoals ieder jaar bedenken we een thema waaraan we onze kerstviering en de advent verbinden. Dat doen we in de identiteitscommissie, waarin ouders en groepsleiding samen nadenken over hoe we inhoudelijk belangrijke onderwerpen bespreekbaar kunnen en onder de aandacht kunnen brengen.

Dit jaar stelden we grote vragen:
Hoe zou jij willen dat je leven eruit ziet?
Heb jij een droom?
Wat zou jij wensen voor het leven?



Grote vragen met soms een prachtig mooi klein antwoord.

We stellen de vraag over Dromen van Geluk en wat betekent dat voor jou aan ouders, kinderen, jongeren en leiding. Ook Opa's en oma's mogen meedenken. Al verderop in het leven kijk je er vermoedelijk anders tegenaan. We zijn benieuwd! Hopelijk levert het mooie gesprekken op.

Op de zondag van de advent na het sinterklaasfeest gaan we ermee aan de slag met de ouders. En door de week alvast met kinderen, jongeren en leiding.

Wat betekent 'Dromen van Geluk voor jou? Soms zeg je blij: "het was gelukkig maar een droom". We dromen om gebeurtenissen te verwerken, maar we dromen ook om dichterbij verlangens te komen. We maken dromenvangers, soms dagdromen we. Een enkele keer een nare droom in de nacht. En geluk? Wat is dat voor jou? Soms is geluk heel klein en vluchtig, maar soms voelt het groots en meeslepend.

De gedichtjes van Toon Hermans sluiten hier zo mooi bij aan.

Daar denken we over en tijdens de viering op zondag 15 december geven we nog meer inhoud aan ons thema. Maar we gaan ook wat lekkers eten en zoeken samen de gezelligheid op bij de lichtjes en elkaar.

Vanuit het **St. Nicolaas internaat** wensen we iedereen veel dromen van geluk en dat het niet bij dromen alleen zal blijven.

Hele fijne kerstdagen en een gelukkig 2020!





Beste familie en vrienden,

Nu alle pieten vertrokken zijn en de winter bij verschillende van u zijn intrede heeft gedaan, gaan we rustig naar het einde van het jaar en dan komen we bij het kerstgebeuren. Het afgelopen jaar moest ik weer van verschillende vrienden afscheid nemen vanwege hun heengaan. Gelukkig blijven er nog verschillende met een goed hart voor ons werk in de Congo en laten dat ook blijven. Veel dank aan u allen.

We leven in een moeilijke tijd, politiek gezien.

De nieuwe president is van goede wil, maar er worden besluiten genomen zonder de gevolgen te overzien. Gevolg dat veel scholen in staking zijn gegaan omdat de salarissen verminderd zijn. De tijd zal het uitwijzen.

Na regen komt zonneschijn, maar in november viel er wel iets teveel van het goede. In een dag 51 doden en de schade aan wegen en huizen is enorm.

De jaren tellen natuurlijk wel mee, maar we gaan gewoon door met wat mogelijk is. Laten we maar de zonnige kant houden.

Vandaar dat ik u allen een mooie en vreugdevol KERSTFEEST toewens en moge het nieuwe jaar u vrede en vreugde brengen.

Laten we onze naasten niet vergeten en bijstaan in het nieuwe jaar.

Voorspoedig NIEUWJAAR voor u allen in 2020.

Vanuit een wat nat Kinshasa wens ik u alle goeds toe.

gegroet,

Kees de Congolees



Kerstwens van broeder Leensen uit Indonesië

Selamat Natal dan Tahun Baru 2020, en nogmaals mijn dank voor jullie gift die ik begin dit jaar mocht ontvangen van de hele KSCC gemeenschap.

Br. Wilhelm, Muntilan-Indonesia.
Groetjes.

Henriëtte Leensen overhandigt de gift aan broeder Willie
(februari 2019)





Verslag van de 5 daagse KSCC Busreis 2019 naar Noord Holland

Door: Gerard Valk en Gees Kuiper

Voor de 30^e keer vertrekken we maandag 16 september 's morgens om 9:30 uur van Nijmegen naar Bergen aan Zee via den IJp waar we genieten van een koffietafel in de "Drie Zwanen" bij Wil Kok de buurvrouw van wijlen Anton Heyboer met zijn vele vrouwen.

Daarna naar de Zaanse Schans, waar we genieten van al het moois. We rijden door naar hotel Meyer in Bergen aan Zee alwaar ons een heerlijk diner geserveerd wordt!



Dinsdag dag twee:

Na een lekker ontbijt rijden we naar Schoorl. Daar krijgen we een rondleiding en rondrit met het Zonnetreintje door de Schoorlse Duinen, de hoogste en grootste van Holland. Na de lunch in Schoorl op naar de Broekerveiling. Na een leerzame rondleiding en rondvaart door het "Duizend Eilandenrijk" en aansluitend nog een kort bezoekje aan palingrokerij Vlug in Broek op Langedijk. Voldaan gaan we terug naar het hotel in Bergen aan Zee waar we gezamenlijk dineren. Deze avond was een speciale avond want een van de busreizigers Riek Kuijten-Joosten was jarig en die werd verrast door enkele familieleden!



Woensdag dag drie:

Na het ontbijt naar Volendam en Marken onder begeleiding van een gids die ons de rest van de dag rondgeleid heeft. Met de boot de "Jan Smit" van Volendam naar Marken en aansluitend met de bus weer naar het hotel voor het gezamenlijk diner.

Donderdag dag vier:

Een bijzondere dag op het programma. Na het ontbijt naar Hoorn waar we op de stoomtrein stappen richting Medemblik. Onderweg krijgen we een kopje koffie met tartelette en daarna een boottocht van Medemblik naar Enkhuizen. Eenmaal aangekomen in Enkhuizen brengen we een bezoek aan het Zuiderzeemuseum en aan het einde van de dag rijden we terug naar het hotel voor het diner en laatste overnachting.

Vrijdag dag vijf:

We vertrekken na uitchecken en ontbijt vanaf Bergen aan Zee naar Alkmaar voor een bezoek aan de Kaasmarkt. Na de kaasmarkt is nog gelegenheid om de stad te bekijken. Daarna sluiten we deze geslaagde reis af met een heerlijk diner in Leerbroek en zijn dan uiteindelijk om 20:00 uur weer terug in Nijmegen.

Dit is dan weer het einde van deze reis, ik hoop dat iedereen enorm genoten heeft en dan gaan we nu alvast maar weer langzaam uit kijken voor het volgend jaar en dan hoop ik dat jullie allemaal weer meegaan, ik houd jullie op de hoogte.

Ik wens alle lezers Prettige Feestdagen en een Gelukkig 2020!

Jullie reisleiders

Gerard Valk & Gees Kuiper



Alweer de laatste maand van het Jaar 2019

Je hoort het telkens weer veel mensen zeggen; "wat vliegt zo'n jaar toch snel om!" .

Ook ik ervaar het alsof de weken veel korter zijn geworden sinds ikzelf niet meer in het actieve werkproces bezig moet zijn.

Gelukkig kan en mag ik ook nog op verschillende locaties vrijwilligers werk doen en daarbij ervaar ik altijd heel veel dankbaarheid, prachtig om dat mee te maken.



Ook het fotograferen vind ik hartstikke leuk om te doen. Men kan verschillende punten van de activiteiten vastleggen zodat men, bij het terugkijken van de foto's, ook weer duidelijk herinnert wordt hoe of het op die bewuste dag geweest is. Van de door mij gemaakte foto's maak ik een selectie en deze bewerk ik door de niet belangrijke delen van de foto weg te snijden zodat de betreffende activiteit toch voldoende duidelijk uitgebeeld wordt. Foto's die min of meer hetzelfde lijken zal ik dan ook verwijderen, hierdoor blijft het toch spannend om de uitgebeelde activiteit te bekijken.

In de laatste maanden van het jaar zijn er altijd extra veel activiteiten gepland die het verdienen om op beeld vast te leggen. Denken wij b.v. aan; Opening v/h activiteitenjaar, Allerzielen, Dank-je-wel-avond en... niet te vergeten; Sinterklaas ! Dit zijn allemaal hartstikke gezellige bijeenkomsten die het verdienen om deze (via foto's) nog eens terug te kijken.



Ik ben telkens weer dankbaar dat Hans, Gwendy, Tonny e.a. deze foto's weer keurig en professioneel op de "infoschermen en op het Web" willen plaatsen, dat lijkt mij ook weer 'n hele klus!!

Er komen nog een paar grote activiteiten aan, o.a. Kerstmis en Telematicadag! Maar ook dan zullen wij weer proberen dit op beeld vast te leggen zodat diegene die er niet bij aanwezig konden zijn toch mee kunnen genieten van deze evenementen.

Rest mij nog om alle bekenden en vrienden een rustige en gezellige tijd toe te wensen.

Gerus. B.



Het bestuur, directie en medewerkers van de Landelijke Parochie en het KSCC wensen u een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar



Wij wensen familie, vrienden en bekenden een hele fijne Kerst en een gelukkig en vooral gezond Nieuwjaar.

Henk en Hennie Wigman.

We willen alle vrienden en bekenden fijne feestdagen wensen en een voorspoedig 2020.

Wim en Annie Hoibers.

Voor iedereen fijne feestdagen en een gezond 2020

Mia Meesters

Voor alle lieve familie, vrienden en kennissen, wensen wij mooie kerstdagen en een gezond en gezellig 2020.

Frank Put en Ria Lentjes.

Ik wil iedereen fijne en mooie feestdagen toe-wensen en een gezond en gelukkig 2020.

Riet Pols.

Fijne kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar voor alle vrienden en familie.

Lies Wanders-Stenssen.

Riet Wendt wenst familie, vrienden en kennissen: Fijne Kerstdagen en alle goeds in 2020.

Riet Wendt.

Een zalig Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar aan Jan en alleman, zowel op het schip als op het land.

Harrie en Léon van Laak, m/s Watna.

Wij wensen vrienden en bekenden een gelukkig Kerstfeest en een gezond 2020.

Peter en Rina Peters-Colmbijn.

Fijne feestdagen en een goed maar vooral een gezond 2020.

Paul en Henriëtte Leensen.



“Kerststal”

Lieve mensen,

Geraakt door het licht van kerstmis,
zien we met andere ogen
mensen die verdwalen
in het leven
in de wereld.

Geraakt door het licht van kerstmis,
horen we scherper
mensen die roepen
om hulp
om steun.

Geraakt door het licht van kerstmis,
gaan we de weg
van onze dromen
om in de ogen van mensen
de zin van ons leven te ontwaren.

In deze geest wens ik u allen een gezegend kerstfeest
en een zo voorspoedig mogelijk 2020.

Mooie, warme feestdagen wens ik u toe.

Zuster Vincentia (Bep)



Een kerstwens van de Bloemschikgroep



Beste mensen,
Voor de eerste keer mag ik jullie namens het
bloemenclubje bedanken voor het verzorgen
van de bloemen in de aula, iedere week ziet
het er weer heel goed uit.



Extra dank aan Riek Kuijten die helaas afscheid heeft genomen
van de bloemschikgroep maar jarenlang een goede coördinator is
geweest van onze werkgroep.

Ook natuurlijk alles sponsors bedankt (kerstbomen, amaryllissen en
groen, veel groen), zij zorgen er mede voor dat de kerstdagen
sfeervol verlopen aan boord.

Voor iedereen veel gezondheid komend jaar en denk er aan “Met
'hand in hand' komt veel tot stand.”

Namens de bloemschikgroep wens ik iedereen een super goed
2020.

Yvon Meering, bloemschikgroep en CreaDoe



SooS met

Wij hopen voor u in 2020 weer gezellige middagen te verzorgen met
de werkgroep SooS met.... om mensen bij elkaar te brengen.

De bingo, de ontmoetingsdag, de barbecue, de modeshow en
haringparty zijn de gezellige momenten om met elkaar door te
brengen.

De zieken onder ons kunnen weer rekenen op een bezoekje en op
speciale momenten genieten van een extra attentie.

Namens alle vrijwilligers van SooS met... wensen wij U mooie
Kerstdagen en een gezond 2020.





Beste lezers,

Namens het **LOVT** schrijf ik een stukje voor deze Christoffel Nieuwsbrief Kerstspecial.

Het bestuur van het LOVT, het Landelijk Oudercontact voor de Trekkende bevolking, bestaat uit negen varende ouders. We hebben een jong en fris bestuur. We hebben contact met verschillende convenantpartners en vertegenwoordigen de beide clusters. Limena met hun drie internaten en Meander met negen internaten. Allen verspreid over het land. Ook mogen wij namens de ouders aan tafel zitten bij het ministerie samen met de clusters. Daar wordt gesproken over de subsidie die ieder kind krijgt om op het internaat te wonen, en naar school te kunnen gaan. Om de vijf jaar wordt deze geëvalueerd. Op 31 december 2021 loopt de huidige subsidie af.

We hebben een goed bestuurlijk jaar gehad. We vonden het LOVT niet zichtbaar genoeg bij onze leden. Hier hebben we geprobeerd verandering in te brengen. We hebben een enquête afgenomen bij de oudercommissies en het bestuur vond de uitslag hiervan zorgwekkend. We voelen ons verplicht hiermee aan de slag te gaan. Het is nog even een zoektocht hoe we dat invullen.

Doordat er veel kinderen met hun moeder aan de wal gaan wonen heeft dit als resultaat dat de internaten en leefgroep huizen met steeds minder kinderen moeten weten rond te komen. Er zitten dit schooljaar 556 kinderen verdeeld over de twee clusters. Dat zijn 69 kinderen minder dan vorig schooljaar. De leegstand die ontstaat wordt geprobeerd te vullen met BSO, kinderopvang en zorgkinderen. Toch lijkt dit niet genoeg. Het belangrijkste is om de kwaliteit van zorg, voor onze kinderen gedurende hun periode op het internaat, te blijven waarborgen.



LOVT is er voor alle trekkende beroepsgroepen en dus ook voor kermis- en circusbedrijven. Dit zijn meestal gezinsbedrijven die gebruik maken van de Rijdende School, een mooi alternatief voor het internaat zoals wij dat kennen. Eigenlijk vergelijkbaar met het LOVK maar dan voor de leeftijd die daar op volgt. In november werden we geïnformeerd over een bestuurswisseling bij Stichting Meander-Prokino. De regio directeuren, staf en medewerkers staan garant voor de continuïteit van de organisatie. Er is een interim-bestuurder benoemd.

Ook in 2020 gaan we verder met onze werkzaamheden. Namens het bestuur wensen we iedereen mooie feestdagen en een fijne kerstvakantie met het gezin aan boord of thuis.

Het LOVT bestuur,

Patricia Rutjes



Patricia Rutjes aanvaardt het voorzitterschap van het LOVT - november 2018



*Among the oxen (like an ox I'm slow)
I see a glory in the stable grow
Which, with the ox's dullness might at length
Give me an ox's strength.*

*Among the asses (stubborn I as they)
I see my Savior where I looked for hay;
So may my beast like folly learn at least
The patience of a beast.*

*Among the sheep (I like a sheep have strayed)
I watch the manger where my Lord is laid;
Oh that my baaing nature would win thence
Some woolly innocence!*

CS Lewis



Een os, een ezel en wat schapen en een kribbetje met een klein kindje.

Alles wat het kerstverhaal tot kerstverhaal maakt.

In het gedicht van C.S. Lewis vergelijkt de schrijver zich met de zowel goede als slechte eigenschappen van de dieren.

Een os die traag maar krachtig is.

De koppige ezel, maar vol met geduld.

En de schaapjes die afdwalen, maar ook zo lief en onschuldig zijn.

Het zijn net mensen.



Op dit moment zijn een aantal van onze ouders houten dieren aan het beschilderen, die we gaan gebruiken in de kerstviering van Het Zwanejong. Een os, een ezel, een schaapje.

Tijdens deze kerstviering genieten onze kleuters, hun familie, en de werknemers van de LOVK van een prachtig kerstfeest. Allemaal mensen bij elkaar, die net als de dieren uit de

stal, heel verschillend zijn. Juist dan is het mooi om samen kerst te vieren, ondanks onze eigen-aardigheden.

De LOVK wenst u gezegende kerstdagen toe en een heel mooi 2020.



Beste allemaal,

Volgens mij was het gisteren dat ik een stukje heb geschreven voor de Christoffel Nieuwsbrief. Maar het is weer een jaar geleden. Vindt u ook dat het zo snel is gegaan? Nu ik wel.

Nu komt er weer een gezellige, maar drukke tijd aan. Met alle vrijwilligers proberen we het weer klaar te krijgen. Hierbij wil ik ze allemaal heel hartelijk bedanken voor alle hulp.

Mochten er mensen zijn die zich thuis vervelen, u bent welkom om het beheerdersteam bij te staan.

Verder wil ik iedereen mooie kerstdagen en een heel goed en gezond 2020 wensen.

Door **Ria Lentjes**





Een sterke binnenvaart

Binnenvaart Buiten Sterk. Dat is de titel voor het verkenningstraject waarin Koninklijke BLN-Schuttevaer en Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart momenteel zitten. Kort, krachtig en het moet uitstralen wat die verenigingen samen in de toekomst willen waarmaken: samen sterk voor een mooie sector. Die verkenning loopt, en we zien in de eerste helft van 2020 waar deze verkenning toe leidt.



We hebben een sector die veel uitdagingen heeft: de binnenvaart moet versneld 'vergroenen', en ook moeten we elkaar en de maatschappij helpen om vervoer van lading van het overvolle wegennet naar het binnenschip te krijgen. Wij moeten ervoor zorgen dat er juiste technieken en motoren zijn om al die binnenvaart- bedrijven ook een groen label te kunnen laten halen. Er moeten voldoende mensen geschoold worden en vooral enthousiast gemaakt worden om aan boord te komen werken. Ook verdient onze water-infrastructuur fatsoenlijk onderhoud en zullen wij ervoor moeten zorgen dat dat eenmaal over de grens ook zo is en blijft. Dit alles vraagt een sterke gezamenlijke lobby!

De brancheverenigingen in Nederland maakten het zichzelf gedurende een aantal jaren wel eens moeilijk. Vaak werden verschillen tussen leden genoemd als argument om vooral apart te blijven werken. Men is dan bezig met 'het cultiveren van verschillen'. Terwijl we samen veel krachtiger en effectiever kunnen zijn omdat we bijvoorbeeld toch met dezelfde mensen in Den Haag spreken en dezelfde doelen voor ogen hebben voor het belang van onze leden.

Ook met mijn geloof heb ik dat vanaf mijn jeugd vaak meegeemaakt. Toen ik in een beschermde gemeenschap in Limburg opgroeide vond ik het maar wat raar dat er plotseling een 'protestants' meisje in de klas kwam. Zij deed niet

mee met het H. Vormsel, en zij wist niet wat een hostie was. We vonden die verschillen maar wat raar. En daarna kwamen de eerste moslimkinderen op school. Toen ik opgroeide en ging studeren kwam ik vele gelovigen tegen, en leerde ik veel mensen kennen die allemaal een andere geloofs-achtergrond hadden. En ik kwam erachter dat ik met veel mensen een erg goede band kon opbouwen. En dat ik die mensen nog steeds vaak zie, of na jaren weer tegenkom. En als vriend heb behouden. Toch zijn er veel mensen die nog elke dag proberen om de verschillen in geloof groot te maken. Of zelf bepalen dat hun geloof hun zou rechtvaardigen om zich tegen een medemens of een groep af te zetten. Of nog erger...

Als belangrijke basis heb ik altijd het Rooms-Katholieke geloof gehouden. Dat leerde mij om vooral ook te houden van de medemens. En wat me dan ook opvalt, is dat de mensen die echt vanuit hun eigen achtergrond hun geloof beleven zoals dat in hun eigen boek beschreven is (de Bijbel, de Koran, de Tora), vooral iets delen; namelijk het respect voor de medemens. De liefde voor een ander. Vriendschap. Oprecht kunnen luisteren. En dat met de onvoorwaardelijke Liefde van God. Want die God is een en die is er voor alle mensen.

En dat is nu ook de Liefde en eenheid die ik de Binnenvaart-branche, de Binnenvaart-families, onze personeelsleden, alle klanten en leveranciers die ervoor zorgen dat we kunnen varen, alle mensen aan de wal die zich inzetten om Binnenvaart mogelijk te maken, toewens.

Een Zalig Kerstfeest en een Liefdevol 2020!!!

Paul Goris

Voorzitter Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart





Annie wenst vrienden, kennissen en bekenden fijne feestdagen en een heel gelukkig en gezond 2020.

Annie Derksen-Bishcops.

Gerard en Wineke wensen alle vrienden en bekenden een zalige Kerst en een heel gelukkig en gezond 2020.

Gerard en Wineke Leensen.

Willy en Gonny wensen familie, vrienden en bekenden een zalig kerstfeest en gelukkig Nieuwjaar.

Willy en Gonny Joosten-Verschuren

Voor iedereen 'n Vredes warme Kerstperiode en 'n gezond en gelukkig nieuwjaa 2020 wenst...

John Schüttler.

Ria wenst familie, vrienden en bekenden een gelukkig kerstfeest en een heel goed 2020 en gezond Nieuwjaar.

Ria Vermeeren-Huibers

Johan en Wilma wensen iedereen een zalig kerstfeest, een prettige jaarwisseling en een gelukkig en gezond 2020.

Johan Wams en Wilma Leferink

Sybilla wenst alle bekenden hele fijne feestdagen en een mooi, fantastisch en gezond 2020.

Sybilla Sep-Tonissen, "Fergus"

Wij wensen alle vrienden en bekenden fijne feestdagen en een gezond 2020.

Geertje Barelds en Michel Savelkoul.

Aan familie, vrienden en bekenden wens ik vredige en mooie kerstdagen en een voorspoedig, gezond en gelukkig 2020.

Riek Verberck.

Anton en Marie Wanders uit Dordrecht wensen familie, vrienden en kennissen fijne feestdagen en een gezond 2020.

Fam. Wanders-Sanders.

Kerstgroet



Ik kan me weer echt verheugen op de herdersmis in Circus Freiwald. Dat is voor mij hét beeld dat ik van kerst heb. Met een hele hoop mensen bij elkaar, lekker warm, de geur van zaagsel, allemaal leuke lui om je heen, fijne muziek, goede artiesten en natuurlijk onze aalmoezenier die zich als een vis door de piste beweegt.

Dat is kerst.

Dan daarna worstenbroodjes thuis en beginnen met het voorbereiden van het kersteten met onze kinderen en mijn 95-jarige moeder.

Maar er is nog iets waar ik me rond kerstmis altijd op verheug: lekker, als iedereen vrij is in je eentje (samen met Paul) op het Schipperscentrum werken.

Al die dingen doen waar je het hele jaar door niet aan toekomt omdat er altijd wel iets is wat er tussen komt. Eindelijk heb je er dan tijd voor.

Lekker alleen. Dan heb ik ook tijd om aan al die leuke mensen om me heen en onze medewerkers, vrijwilligers, redactieleden, bestuur na te denken. Hoe fijn en soms ook hoe moeilijk het is om samen te werken. Maar het lukt altijd als we een beetje inschikken en de moeite nemen om naar elkaar te luisteren.

Dát lijkt me ook een prima kerstgedachte en een wens voor opnieuw een jaar op het KSCC, óns KSCC

Tonny van der Veeke, bestuursmedewerker



Zalig Kerstfeest
En een gelukkig Nieuwjaar

Merry Christmas and a Happy New Year
Frohe Weihnachten und ein Gutes Neues Jahr
Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Joyeux Noël et Bonne Année
Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo

NAMENS BESTUUR, DIRECTIE EN PASTORAAL TEAM
VAN KSCC EN HET LANDELIJK PASTORAAT VOOR DE
KERMIS-, CIRCUS- EN SCHIPPERSGEMEENSCHAP

Wetters s.d.l.



De Binnenvaartsoos Zwijndrecht

Het jaar is bijna alweer voorbij. Een mooi tijd voor een terugblik van het afgelopen jaar.

Zo was de soos van 2019 weer een jaar met veel gezelligheid. Veel bezoekers van de soos komen naar de thema-middagen zoals de modelbouw, de creatieve middagen en de middagen voor mensen met geestelijk beperking waarvan een moeder met haar dochter naar de soos komt en dan zelfgemaakte waren (gemaakt door gehandicapten) verkoopt ten goede van deze gehandicapten. De eerst dinsdag in juni van de soos is altijd de laatste voor de zomerstop waarmee het voorjaar wordt afgesloten met een haringparty met daarbij live muziek. De soos van 3 december stond in het teken van Sint Nicolaas. Er werd chocolademelk met slagroom geserveerd. De laatste soos dit jaar is in kerstsfeer waarna we in januari weer het nieuwe jaar inluiden.



Het geeft je voldoening om te zien dat de bezoekers van de soos het naar hun zin hebben. Daar doe je het voor. Graag gaan we volgend jaar op de zelfde toer verder. Het programma zal niet veel afwijken van het afgelopen jaar. Hoewel bijzondere mensen met bijzondere dingen altijd welkom zijn.

Zo'n terugblik op het jaar heeft goede en minder goede momenten. Er zijn mensen die getroffen worden door een ongeval of ziekte. Blijf je daar vrij van dan ben je al een bevoorrecht mens. De maand van gezelligheid en warmte doet je ook denken aan mensen die jou dierbaar waren maar er niet meer zijn. Daarin blijft december een bijzondere maand. Het feest van Sint Nicolaas, Kerst, Oud en Nieuw.

Namens alle vrijwilligers van de Binnenvaartsoos wens ik iedereen fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2020.

Ina Feenstra





Beste lezer, hooggeëerd publiek,



Ik wil u graag meenemen naar de wereld van het circus. De fel verlichte tent van het kerstcircus is al van ver te zien, de voortent is prachtig versierd met kerstbomen, engelen en rendieren: sprankelende lichtjes, de geur van popcorn en suikerspinnen en vooral de charmante glimlach van het circuspersoneel in rode kostuums creëren de unieke sfeer die alleen kerstcircussen kunnen bieden. De spannende show begint met een paardnummer op levendige kerstmuziek, gevolgd door een trapeze nummer uitgevoerd door de ijskoning Elsa, clowns vermaken het publiek met de juiste mix van stoutmoedigheid en charme. Nummer na nummer volgt en deze laten het publiek de wereld buiten het circus vergeten. Nadat het laatste daverende applaus, gegeven voor een fulminant finale, verlaten jong en oud dankbaar de tent. De artiesten blijven moe maar voldaan achter, blij dat ze hun publiek hebben weten te betoveren.

Maar hun dag is nog niet voorbij. De ijskoningin Elsa helpt naast de clowns de tent op te ruimen en na deze lange dag willen ook de kinderen van de vaak internationale artiesten samen met hun ouders Kerstmis vieren. Voor hun ouders zijn deze kinderen het belangrijkste wat ze bezitten. Het zijn kinderen die met hun ouders mee reizen en die deelnemen aan het circusleven. Voor deze kinderen willen de ouders de best mogelijke toekomst, of deze nu binnen of buiten het circus ligt. En deze toekomst kan alleen worden gerealiseerd door een schoolopleiding die zich aanpast aan de behoeften van elk kind.

Elk kind moet een lesprogramma kunnen volgen dat aan zijn leerbehoeften en aan zijn moedertaal is aangepast. Sommige Europese landen bieden kinderen van artiesten en andere ouders, die beroepsmatig reizen, onderwijs op maat, terwijl andere landen het aan de ouders overlaten om voor het huiswerk van de kinderen te zorgen, naast de optredens en hun werk in het circus.

Als deze vorm van begeleiding niet lukt en het kind niet slaagt voor de jaarlijkse examens in het vaderland van het kind, mag het kind niet meer met het circus meereizen en wordt het gezin verscheurd. ENTE - het Europees Netwerk voor Traveller Education – is er om deze gezinnen in de verschillende landen zoveel mogelijk te ondersteunen. In samenwerking met o.a. het Forum, een mondiaal oecumenisch platform van pastores en predikanten die werkzaam zijn voor de gemeenschap van beroepsmatig

reizende mensen, zet ENTE zich in voor adequaat schoolonderwijs. Hier in Nederland is bijvoorbeeld de samenwerking met de Aalmoezenier onmisbaar voor de lobbyarbeid op Europees vlak en we hopen in 2020 samen weer stappen te kunnen zetten naar meer rechtvaardigheid in het onderwijs en dat veel kinderen mee kunnen reizen met hun ouders zonder dat hun schoolopleiding eronder lijdt.

Met dit in gedachten, wens ik jullie allemaal een gezegend kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar,

Nina Crommelin

Voorzitter ENTE – European Network for Traveller Education



ENTE jaarvergadering september jl.





Waalhavenbericht van Vereniging van woonschepen, *Nieuw Nijmeegs Peil*

Als ik het stukje van NNP voor het bulletin van vorig jaar december weer eens teruglees, heeft het aan actualiteit nog niets ingeboet. Alweer een snikhete, droge zomer achter de rug. Lage waterstanden. Afbreek-geruis op het Hilckmanterrein. En nog steeds zorgen over de geplande bebouwing rondom het havengebied.



Onze 'skyline' gaat drastisch veranderen

Een overzicht:

Op 26 februari 2019 vond er een door het OBW (OntwikkelBedrijf Waalfront) georganiseerde inspiratieavond plaats, waarbij we konden brainstormen over de inrichting van het havengebied. De bijeenkomst begon met een presentatie van Mathieu Schouten. Om onze fantasie te prikkelen, belichtte hij vier mogelijke scenario's, o.a. een groene haven en een recreatieve haven.

Merkwaardigerwijze ontbrak in het rijtje scenario's de feitelijke situatie, namelijk dat de Waalhaven en de schepen daarin een bestaande woon-en werkgemeenschap vormen. Dat er -dus- rekening gehouden moet worden met de nautische functies, bereikbaarheid, parkeermogelijkheden, leefbaarheid, privacy voor de scheepsbewoners en het belang van groen (nu we zo van alle kanten worden ingebouwd). Veel van wat ook voor een 'gewone' wijk geldt.

Wij –de watergebonden vertegenwoordiging en met name Bernard van Welzenes – hebben deze lacune in de presentatie ter plekke getracht op te vullen. Ook nodigde Rimar Services de ontwikkelaars uit voor een 'haven-vaar-ervaring' op een van hun sleepers. NNP nodigde het OWB uit om een kijkje te nemen op hun woonschepen. Dit alles in de hoop dat deze 'nautische bijscholing' z'n

weerklink zou vinden in de Waalhavenplannen van de ontwikkelaars.

Naar aanleiding van deze avond -en alle andere bouwplannen rondom ons heen- konden we ook onze zienswijzen -een eufemisme voor 'bezwaren'- indienen. Nou, die hadden we genoeg, zoals onze zorgen over luchtkwaliteit, het Venturi-effect, bezonning en privacy. Resultaat? Allemaal afgewezen

(zie Zienswijzennota Nijmegen Waalfront – 3 Dijkkwartier, d.d. april 2019). In september werd de klankbordgroep Waalfront en vertegenwoordigers van NNP en het KSCC door het OBW uitgenodigd voor een sneakpreview. Landschapsarchitect Pieter Teuws van KCAP presenteerde 'schetsen', onder andere van de inrichting van de landtong. Met stijgende verbazing en groeiende verontwaardiging hoorden we zijn betoog aan. Alweer kregen we een wal-georiënteerde impressie voorgeschoteld, een flaneergebied waarin onze schepen als decor dienen. Alweer was er geen enkele rekening gehouden met de al eerdergenoemde nautische aspecten en ons recht op privacy temidden van al het bouwgeweld.

Voor ons aanleiding om een en ander bij wethouder Vergunst aan te kaarten. Die was ervan uit gegaan dat er overleg was (geweest) tussen het OBW en de watergebonden partijen. Nee dus. Enfin, het voorlopig resultaat: er is ons een overleg toegezegd tussen het OBW en de watergebonden partijen. Dit overleg zou in januari 2020 plaats moeten vinden. We houden de vinger aan de pols!

De beste wensen voor het Nieuwe Jaar!

Voor nu wensen wij u allen mooie feestdagen en een behouden vaart in 2020.

Marij Steenbeek

Ab Johanna
Namens Nieuw Nijmeegs Peil.





In een vereniging van onderuit belangen dienen



Hoe lang zou het geleden zijn dat mensen het idee kregen om de krachten te bundelen en op een aantal terreinen de belangen vanuit een vertegenwoordiging te bepleiten? Het antwoord hoeft niet te worden gegeven, maar de essentie zal nooit veranderen. Alleen als we in detail treden en de huidige ontwikkelingen van nabij bekijken is er in de samenleving van vandaag een andere lijn te ontdekken. En daar zullen oorzaken voor zijn, want er is wel sprake van *samen* in samenleving maar de individuele kracht is sterk. En om het nog ingewikkelder te maken, het gaat om een verzwakkende kracht, die eigenlijk geen aandacht zou mogen verdienen. Maar wegstijgen helpt niet.

Enkele maanden geleden werd er een analyse gegeven van een grote Nederlandse vakbond en de gevolgen voor werknemers. Na de forse groei van het aantal zelfstandigen zonder personeel is er ook een dalende motivatie om arbeidsbelangen gezamenlijk te laten oppakken. Ondanks dat in diverse bedrijfstakken gezocht wordt naar arbeidskrachten zal dat niet meer gepaard gaan met een sterke stijging van de salarissen. De werknemers hebben door hun individuele instelling hun positie niet op een goed niveau weten te houden.

Mogen we uit bovenstaande constatering lering trekken voor de binnenvaart? Terwijl meer dan tweeduizend schippers en ondernemers in de binnenvaart zich geroepen voelen deel te nemen in een vereniging is de groep 'meelopers' niet gering. En daarvoor zijn heel veel oorzaken te vinden. Een van die redenen om nog niet, niet of niet meer mee te doen is *verwachting*. Mensen van binnenvaartorganisaties, vaak door leden gekozen bestuurders, pakken zaken op, selecteren de urgentie, benaderen andere partijen en instanties, gaan in overleg, roepen op tot steun, zoeken de publiciteit, geven antwoord op

vragen, informeren de leden, zoeken wederom contact, zijn onderweg en hopen op een gepast resultaat. En daar wringt de schoen. Tientallen onderwerpen worden als gewenst opgenomen en te denken valt aan (gratis) ligplaatsen voor onbepaalde duur, een mogelijkheid afval op een vriendelijke wijze te verwijderen, sluizen en beweegbare bruggen die op elk moment worden bediend, ondieptes worden weggebaggerd, certificering snel en gerechtvaardigd worden afgewerkt. En iedere ondernemer, ieder persoon heeft daar een verwachtingspatroon aan verbonden, vaak gericht op de eigen situatie. Ook dat is goed maar niet vergeten moet worden dat er soms geduld moet worden opgebracht en zelfs een teleurstelling kan voorkomen. Dat hoort bij het spel, maar er mag ook gevraagd worden om er zelf iets aan te doen. Want daar waar mensen zich verenigen kan in gezamenlijkheid aan de verwachting worden gewerkt.



Is het niet toepasselijk dat in de dagen voor en van Kerstmis zo vaak wordt gesproken over verwachting. Nieuw licht, nieuw leven en andere omstandigheden gericht op een vreedzame omgang met elkaar worden verwoord en verbeeld. Helaas gaat het niet vanzelf. Inzet, respect, verdraagzaamheid horen er bij om dat *nieuwe*, dat *wat werd verwacht*, om te zetten in dat gewenste doel.

Alle lezeressen en lezers van de Christoffel Nieuwsbrief een mooi Kerstfeest en veel geluk voor 2020

Henry Mooren - voorzitter Koninklijke BLN-Schuttevaer





Kerstversiering

Op woensdag 11 december werd de kerstversiering op het kerkschip in Nijmegen aangebracht. De grote kerstboom werd geplaatst, de kerstverlichting binnen en buiten aangebracht. En in de kerk werd het kerststalletje weer geplaatst. Na al dat harde werken was de erwtensoep met roggebrood en spek zeer welkom. Gemaakt, zoals elk jaar door Lisette en geserveerd door Sander Janssen. Sybilla Sep had het spek gesneden en hiermee het roggebrood belegd. Bekijk alle foto's [op onze website](#).





*Zalig Kerstfeest en een heel gelukkig Nieuwjaar!
namens de redactie van de Christoffel Nieuwsbrief*

